

Gnissel och torka

Ett bibelord jag tänkt på många gånger under sommaren är från Ps.133. Där står det:
”Se hur gott och ljuvligt det är att bröder och systrar bor endrättigt tillsammans. Det är som dyrbar olja som flödar...eller som dagg som faller...Ty där ger Herren välsignelse om liv till evig tid. Han använder olja och dagg för att beskriva hur viktigt det är att hålla relationerna goda i familjen, både vår fysiska men också vår andliga familj. Utan olja som smörjmedel fungerar inte maskineriet i en motor. Det börjar gnissla och motorn skär tillslut. Likaså är ju dagg en bild på hälsa och välgång. Utan dagg blir det ingen tillväxt i naturen. Den torkar och dör, men vatten ger liv och grönska. Så är det ju också med relationer. Om oljan är en bild på ödmjukhet och förlåtelse så kan man ju se at det börjar gnissla ganska snabbt utan den. Sann och uppriktig kärlek kan vara en bild på den livgivande daggen. Utan kärlek och ärlighet dör snart de flesta relationer ut. Välsignelsen sinar. Detta är smärtsamt både för oss och Gud.

Jag fick själv uppleva denna smärta i somras där goda familjerelationer söndrades på grund av osämja om pengar. Det som byggts upp under lång tid kan raseras snabbt när kärleken till pengar går före kärleken till personen.. En av mina skyddslingar på nattcaféet för hemlösa i Göteborg berättade sin historia. Vi kan kalla honom Peter. Han växte upp i ett ganska välbärgat hem med tre syskon. Föräldrarna hade tyvärr inte så mycket tid över för barnen. Det var ofta barnflickor som tog hand om dem som små. Peter började med droger redan i fjortonårsåldern och hamnade tidigt i kriminalvårdens register. Han blev sedd som det svarta fåret i familjen. När han startade en fönsterputsningsfirma vid tjugofemårsåldern tog han kontakt med sin pappa och bad om råd i olika frågor. Detta resulterade i att Peter och pappan för första gången närmade sig varandra. De fick ett underbart år tillsammans innan pappan hastigt dog i cancer. Det blev ett hårt slag för Peter och han sörjde sin pappa oerhört mycket. Eftersom pappan hade haft en framgångsrik rörelse blev det dessutom tvistigheter inom familjen hur pengarna skulle fördelas.

Peters sätt att hantera detta blev att ta avstånd från sin familj och stänga av sitt känsloliv. Tyvärr blev det här ett mönster som följde honom. Han har själv fått nio barn som han har haft dålig kontakt med. För snart ett år sen kom Peter till tro på Jesus. Sakta men säkert började Jesu kärlek tina upp hans frusna inre. Det gamla stenhjärtat har mjuknat och det har vuxit fram en längtan att ta kontakt med sina barn och sin familj. I somras dog Peters mamma och då samlades alla syskonen för första gången på tjugosju år. Gamla stridsyxor lades ner och mitt i sorgen och saknaden efter mamma, kunde de ändå känna en glädje att återförenas. Detta har betytt jättemycket för Peter som nu har regelbunden kontakt med framförallt sin syster. De ringer varandra varje vecka. Flera av Peters egna barn var med på begravningen för att ta farväl av farmor. En av pojkarna som är fjorton, lät efter begravningen hälsa via sin halvsystem, som har kontakt med Peter,

- Säg till pappa att jag älskar honom och att jag längtar efter honom.

Tårarna rann nedför Peters kinder när han fick denna hälsning. Oljan har börjat rinna i hans liv och i relationerna till hans familj och daggen faller över dem med Guds välsignelser som ger hopp för framtiden. Det är gott och ljuvligt.

Bed gärna för mig och min familj att vi också skall få uppleva detta.